

Mijn vader

Ik ben zo vaak heel boos geweest op mijn vader. Eerst werd ik op straat gezet door mijn moeder, vervolgens moest ik vluchten voor mijn ex-man. Ik stond weer op straat, maar ook daar was ik niet veilig: mijn ex was crimineel en stuurde zijn vrienden op me af! Van mijn laatste centen belde ik mijn vader. Het regende dat het goot. Ik smeekte hem: 'Papa, mijn ex-man wil me vermoorden en mijn moeder kan me niet helpen. Mag ik naar u toe komen?' Nooit zal ik zijn antwoord vergeten: 'Lana, ik heb geen tijd, ik moet werken!' Hij liet me keihard vallen toen ik hem om hulp vroeg.

Al eerder liet mijn vader me barsten. De eerste keer dat hij zei: 'Ik wil geen contact meer met je' was ik acht jaar. Dit kwam later wel weer goed, maar vergeten doe ik het nooit. Ik heb er een soort van verlatingsangst aan over gehouden. Op een gegeven moment zou mijn vader de voogdij voor mijn jongste zusjes op zich nemen, zodat ik hun pleegmoeder kon worden. Mijn zusjes woonden al bij mij, maar omdat ik eigenlijk te jong was, moesten ze terug naar mijn moeder of naar een officieel pleeggezin. Ik heb gevochten voor mijn zusjes; ik werkte bij mijn vader - meer dan veertig uur per week - om hen te kunnen onderhouden. Mijn vader kwam zijn beloften echter niet na. Gelukkig vonden we onze maatschappelijk werkster, bereid om de voogdij voor mijn zusjes op zich te nemen; zij wist dat ik als pleegmoeder goed voor ze zou zorgen.

Via het bedrijf van mijn vader leerde ik een man kennen. Hij had een ongeluk gehad en had verzorging nodig: ik nam hem in huis. Al snel begon hij me lastig te vallen en wel zo erg dat ik bang van hem werd. Hij voerde me dronken en betastte me. Van het één kwam het ander: we hadden seks. Hij dreigde vervolgens dat als ik niet met hem zou trouwen, hij mijn zusjes wat zou aandoen. Hij had al aardig wat op zijn kerfstok (hij

had mensen vermoord en gewapende overvallen gepleegd) en hij dacht dat als hij zou trouwen, de rechter zou zien dat hij zijn leven had veranderd en hij niet naar de gevangenis hoefde in verband met zijn duistere verleden.

Ik ben uiteindelijk met hem getrouwd (mijn vader heeft me weggegeven), maar al na een jaar viel de politie ons huis binnen om hem in te rekenen. Vanaf die tijd heb ik hem niet meer gezien. Ik wilde hem ooit bezoeken, samen met mijn maatschappelijk werkster, maar die wilde hij niet zien. Mijn man moest tweeënhalf jaar zitten. Hoewel hij een andere vriendin had met wie hij verder wilde, wilde hij niet scheiden en mij niet laten gaan. Hij stuurde zijn criminele vrienden op me af. Ik was nergens veilig. Bij mijn moeder kon ik niet terecht en ook mijn vader had geen tijd voor me.

Samen met één van mijn zusjes vluchtte ik naar Israël. Ik had destijds twee honden; één ervan, Tibor, heb ik naar het asiel moeten brengen, de andere kon mee. Zij en ik werkten als au pair in gezinnen met jonge kinderen. Door alles wat ik meege maakt had, greep ik vaak naar de fles. Ook als ik nog moest rijden. Toen ik een auto-ongeluk veroorzaakte, knapte er iets in me. Ik vond dat ik het niet waard was om te leven, omdat ik mijn zusje in gevaar had gebracht. Ik ging naar een rots in Java, bij Tel Aviv en wilde springen. Ik wilde rust. Terwijl ik daar stond, riep ik God aan: 'God, als U daar bent, dan is het nu aan U om iets te doen, anders kom ik naar U toe!' Opeens stond er een groepje mensen achter me, die me vertelden over het Beloofde land. Het land waar honing is en liefde en een liefdevolle Vader die van je houdt. Vrede ... een paradijs. Ik liet alles achter en volgde hen naar het Beloofde land. Zo belandde ik in de sekte, maar daarover later meer.

Toen mijn zusje op zeker moment ging scheiden, liet ze haar kinderen achter bij mijn zwager. Ik onderhield een goed contact met hem, omdat ik de kinderen wilde blijven zien. Vervolgens verweet mijn vader mij dat ik mijn zusje liet vallen. Dat voelde als de omgekeerde wereld: mijn zus wilde mij niet zien omdat ik met mijn zwager om bleef gaan! Tevens had ik geen

contact met mijn andere broertje op dat moment. Ook dit werd me door mijn vader verweten. Het voelde wederom alsof mijn vader me in de steek liet.

Wat ik wel altijd erg in mijn vader gewaardeerd heb, is dat hij het mij vergeven heeft dat ik hem van seksueel misbruik heb verdacht. Ik heb in de periode dat ik misbruikt werd door de buurman een aantal dingen door elkaar gehaald. Door mijn dissociatieve identiteitsstoornis (vroeger MPS, Meervoudige Persoonlijkheids Stoornis) hield ik mijn vader voor mijn misbrui-ker. Gelukkig ben ik er later achter gekomen dat dit niet zo was. Doordat mijn vader me vergeven heeft, kon ik mijn boosheid loslaten en stond ik weer open voor nieuwe relaties. Kort hierna leerde ik mijn huidige man kennen, waar ik nog steeds heel gelukkig mee samenleef. Als ik het misbruik destijds dus niet bespreekbaar had gemaakt en/of mijn vader hierover niet met me had willen praten, was dit allemaal niet mogelijk geweest.

Vergeven en loslaten doe je eigenlijk voor jezelf, zodat je ruimte krijgt voor nieuwe dingen in je leven. Mijn vader heeft me dus uiteindelijk laten zien dat hij toch een onvoorwaardelijke liefde voor me voelde. Daar ben ik heel blij mee en ik zal het altijd blijven koesteren!

Ik kan nu mijn zegeningen tellen: een lieve man, een geweldig zoontje, fijne familie en lieve vrienden. Ik dank God voor al deze mensen om mij heen. Ik kies voor liefde in mijn hart, zelfs voor de mensen die mij pijn deden, zoals mijn vader. Hij dacht waarschijnlijk op dat moment dat de keuzes die hij maakte de juiste waren. Ik weet dat God ook de vader van mijn vader is en hij zal altijd bij me zijn. God draagt je en laat je dragen in zijn liefde. Laat los en voel de liefde, want dat is waar het om gaat: heb je vrienden lief en hou van je vijanden. Het eerste is niet moeilijk, het tweede is een opdracht. Als je dat lukt, dan ben je een spiegel van de liefde, dan zul je vrij zijn. Mijn echte vader is de Vader in de hemel. Ik ben dankbaar dat ik dit voel: dank u voor de wijsheid die ik nu vergaar! Dit maakt vrij, ik voel mij los van de pijn en het verleden. De

bron waar ik al zo lang naar op zoek was, het Beloofde Land
zit in mij. Het is de liefde ervaren die God voor mij heeft.

Ik heb een vader die mij nooit in de steek zal laten!